



Overpeinzingen

Overkomt u dat nou ook wel eens? Alle rampen en ellende op deze wereld komen op je af; je vraagt je af hoe we dat nou moeten oplossen met z'n allen, hoe wij ziekten kunnen overwinnen, arme kinderen en gezinnen de helpende hand kunnen bieden en het liefst ook nog alle oorlogen kunnen uitbannen...

Zo nu en dan overkomt mij dat en trek ik de vergelijking met ons project Futur. Een druppel op de gloeiende plaat? Heeft het nog wel zin terwijl er zoveel ellende op deze wereld is? We helpen "slechts" 77 kinderen en wordt de wereld daar beter van?

Ja, ik denk van wel en met mij gelukkig ook vele anderen. Elk initiatief, zowel groot als klein, ook al is het maar voor één kind, is een stap in de goede richting! Als we dat ook nog eens met ons allen doen wordt het effect ook steeds groter.



Waar doen we het voor

Het antwoord op deze vraag "wat zijn nu de resultaten van het project Futur?", wordt na 6 jaar her en der zichtbaar. Dat geeft een goed gevoel, want nu kunnen we ook zeggen: "daar doen we het dus voor!".

Met ons uitgangspunt in gedachten dat kinderen een betere toekomst hebben als ze in staat worden gesteld om onderwijs te volgen, hebben wij Putu Ari en Komang gevraagd om de kinderen te bezoeken die door uw hulp naar school konden gaan en het basis- en voortgezet onderwijs al hebben afgemaakt. Zij hebben deze kinderen gevraagd hoe het met hen verder is gegaan en hebben daarvan een verslag gemaakt. Hieronder volgt het eerste verslag (vrij vertaald uit het Engels).

Talenten van kinderen van Futur



Niemand kan zelf uitkiezen waar hij of zij geboren wordt en onder welke omstandigheden, arm of rijk. Maar iedereen heeft talenten meegekregen waar we in ons leven iets mee kunnen doen. Onderwijs is daarvoor een goede basis en voor de kinderen van Futur een eerste stap om met hun talenten aan de slag te kunnen gaan. Wij, Putu Ari en Komang, zijn op stap gegaan en hebben een aantal kinderen gevraagd hoe het hen nu vergaat.

Dewi

Het eerste verhaal van Dewi Wulandari volgt hieronder. Dewi, geboren in Banyualit, is nu 16 jaar oud. Vanaf haar twaalfde werd ze gesteund door Futur en heeft in juli 2013 het voortgezet onderwijs afgemaakt, waarna de hulp van Futur is gestopt.

Zij wilde graag verder leren, maar daar was op dat moment geen geld voor. Haar moeder verdiende wat geld met de was doen voor haar burens en haar vader had soms wat simpel werk in de bouw.

Gelukkig kreeg haar moeder werk als tuinier in een hotel en kon Dewi een opleiding gaan volgen voor schoonheidsspecialiste (Kecantikan in het Indonesisch) in Banyualit.

Deze opleiding volgt zij nog steeds en kan nu mede betaald worden, omdat zij naast haar opleiding een part-time baan heeft in een schoonheidssalon. Zij heeft deze baan gekregen door de opleiding die zij nu volgt en omdat zij volgens de eigenaar intelligent, vriendelijk en geduldig is.



Zes maanden geleden is Dewi in de schoonheidssalon begonnen. De eerste maand mocht ze alleen nog maar schoonmaken van de ruimte en de voorbereidingen treffen voor een schoonheidsbehandeling, maar daarna mocht ze al haren wassen en hoofdmassages uitvoeren.

Op dit moment voert ze al zelfstandig gezichtsbehandelingen en lichaamsverzorging uit.

Dewi houdt van leren en dingen uitproberen, wat een goed uitgangspunt is om verder te leren en na deze opleiding een goede baan te vinden. Dit is een goed voorbeeld van het benutten van het talent van Dewi, wat erg belangrijk is voor haar verdere leven.



Nia



Het volgende verhaal over talenten brengt ons naar een school voor voortgezet onderwijs (SMP) in Anturan. Het gaat om Nia Rahayuni, die sinds mei 2009 gesteund wordt door Futur. Zij begint in juni aan haar laatste jaar op school. Zij is erg rustig, bijdehand en lacht altijd. Zij doet het goed op school, wat best bijzonder is als we haar verhaal horen.

Het leven van Nia is niet hetzelfde als dat van de kinderen om haar heen. Haar ouders zijn gescheiden omdat haar moeder is weggelopen met een andere man. Dit speelde zich al af terwijl Nia op de basisschool zat. Haar vader kan niet

goed lopen en heeft last van gemoedsstemmingen; dat maakt haar leven heel moeilijk. Nia leeft dus alleen met haar vader en ondanks zijn gemoedsstemmingen blijft hij toch haar vader en houdt ze van hem.

In huis doet ze alles wat volwassenen doen, zoals koken, wassen, schoonmaken en ze moet daarnaast ook nog tijd vrij zien te maken om naar school te kunnen gaan.



Nia houdt heel erg van Balinese dansen en doet erg haar best om dit goed te leren. Om thuis rond te kunnen komen treedt ze soms 's avonds op voor toeristen in hotels of villa's. Zij is daar erg blij mee, omdat het wat extra geld oplevert voor voedsel en ook wat voor zichzelf.

Wij zijn trots op Nia, omdat zij haar talent gebruikt om het leven op dit moment wat aangener te maken. Dit geeft ons ook goede hoop dat zij na school zichzelf zal kunnen redden met haar talent in Balinese dansen.



Samen met de stichting Futur hopen wij dat alle kinderen van Futur na hun schoolopleiding hun talenten met succes kunnen ontplooiën.

Putu Ari and Komang



Stichting Futur op Facebook

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we nu ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op het URL adres <http://www.facebook.com/Stichting.Futur>. Als u daarbij ook de pagina (het logo) een "like" wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen halen. Dit is echt nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs.

Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl .

Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer 5981066 (IBAN: NL74INGB0005981066), ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur". Het project is ANBI gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de website www.futurbali.nl

Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften!

Fred en Fia Wiegel
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih

