



Jong geleerd, oud gedaan

Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over hun werk in de afgelopen periode, krijgen wij daar opeens een aantal foto's en een verhaal binnen over plastic afval op Bali. De meiden hadden het initiatief genomen om de kinderen van Futur bewust te maken van de gevaren van plastic afval in het milieu en daarna gezamenlijk een stuk strand schoongemaakt. Wij waren echt verrast over dit prima initiatief.

Nu had ik me al eens eerder boos om gemaakt op Bali, omdat het niemand wat kon schelen dat al het afval gewoon overal neergegooid werd. Met name in de bergen wordt alles in de rivier gegooid en gaat dus allemaal naar zee toe. In de droge periode zie je overal al dat afval in de droge riviertjes liggen en als de regentijd dan aanbreekt zie je in de zee grote velden met afval drijven die ook nog eens aanspoelen op de stranden. Slecht voor het milieu en slecht voor het toerisme!

Hieronder volgt het verhaal dat wij van Putu Ari en Komang hebben gekregen, met uiteraard de foto's die daarbij horen.



(vertaling spandoek: wij, kinderen van Futur, bekommeren ons om afval)

Keep Lovina clean from rubbish

On Sunday morning, when the sun is rising on the Eastern horizon, we (Putu Ari, Komang and Ketut) together with Futur children went to the centre of Lovina for social work. We call it kerja bakti In Indonesia words. We would like to clean the beach area from all kind of plastic rubbish.



We also told the children about health and hospitality. Of course at first place it starts with ourselves. For example we did teach all children washing their hands before eating. Here in Bali the most people in their home eating with their hands. They do it that way because that is more enjoy (simple life). But some people also use spoon for eating.

We worked cleaning about one hour and we took all the rubbish from the sand, like empty bottles plastic ,cigarettes, and other plastic from snacks. We put it in separate big plastic bags.



After we finished cleaning, we were still together for an hour to make fun and singing with the children Futur. We saw in their eyes how happy they are and we had drinks and little cake for the children and ourselves. They feel already like in heaven, feel free and refresh. Some children went to swim and other children play with sand.

For children from the mountain it is very special, they can go only sometimes to the beach, like one day after Galungan or Kuningan day (the most important ceremonies) or one day after silent day. Then they can go the beach because it is holiday that time, and they go with all the family to the beach and they drink and eat in small warung (eettentje) or kaki lima (handkarretje waar eten op bereid wordt). That are happy times for them.



Anyway, after two hours it was time for children to go home again. More than 8 years we work for helping Futur children and hope all the children Futur will have success in the future. We thanks a lot for all sponsors and hope the God always blessing you!

*We love you!
Best regard and warms greetings from Bali*

*Putu Ari ,Komang and Ketut
All Futur children.*

Extra lessen

Extra lessen na schooltijd kunnen erg leuk zijn als er bijvoorbeeld Engelse les gegeven wordt via spelletjes, zingen met elkaar, zomaar een spelletje onderling tussen de kinderen of gewoon even wat lekkers eten en drinken. De kinderen hebben het in ieder geval naar hun zin, zoals op de foto's is te zien. Op de website van de stichting Futur (www.futurbali.nl), onder het kopje video's, heb ik twee nieuwe video's gezet, namelijk een liedje over Futur en Engelse les via woordjes of vragen op papier waarop in het Engels antwoord moet worden gegeven.



De komende periode gaan wij weer op bezoek bij de kinderen van Futur. In de volgende nieuwsbrief zullen wij daar zeker weer veel over te vertellen hebben.

Wij, Putu Ari en Komang en de kinderen van Futur, wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar!



Stichting Futur op Facebook

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op het URL adres <http://www.facebook.com/Stichting.Futur>. Als u daarbij ook de pagina (het logo) een "like" wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen halen. Dit is echt nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs.

Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl .

Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer NL74INGB0005981066, ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur". Het project is ANBI gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de website www.futurbali.nl

Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften!

Fred en Fia Wiegel
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih

